

Velkommen lærkelil (Ved lærkens komme)

Tekst: Chr. Richardt, 1868

Melodi 1: Joseph Glæser 1873 / Melodi 2: Carl Mortensen, 1872

1.

Velkommen, lærkelil!
Jeg véd ej strengespil,
så sødt og rent og jublende så vide,
som disse tonedrag,
de glade klokkeslag,
der ringer våren ind ved vintertide.

3.

Ej svimler du derved,
men daler trøstigt ned,
ned til din græstørv og din lille mæge:
I højhed som i fald
du følger tro dit kald,
og derfor har I vel så glade dage.

2.

Du sværmer ikke vildt,
du kredser ikke snildt,
vil intet rov i dine brøders vrimmel,
du flagrer ikke om,
men frejdig, frisk og from
du går den lige vej fra jord til himmel.

4.

Du troens rette fugl,
som bier kun på jul,
og kun i årets skumring holder inde,
for så med jubelsang,
når rug er oven vang,
at varsle højt om vårens lune vinde -

5.

Kom, lær mig noder til
det håbets strengespil,
som tvinger dig før gry at være vågen,
lær mig som du at se
igennem mulm og sne
den pinseglans, der dølger sig bag tågen!

Tekst: Chr. Richardt, 1868
Melodi: Joseph Glæser 1873

Velkommen lærkelil
(Ved lærkens komme)

VEL-KOM-MEN, LÆR-KE-LIL JEG VED EJ STRENG-GE SPIL, ISØ SØDT OG RENT OG JUB-LEN-DE SÅ
Vi-DE som dig-se TO-NE-DRAG, DE GLA-DE KLOK-KE-SLAG, DER RIN-GE VÅ-REN IND VED VİN-TEL
Ti-DE

Tekst: Chr. Richardt, 1868
Melodi: Carl Mortensen, 1872

VEL-KOM-MEN, LÆR-KE-LIL JEG VED EJ STRENG-GE SPIL, ISØ SØDT OG RENT OG JUB-LEN-DE SÅ
Vi-DE som dig-se TO-NE-DRAG, DE GLA-DE KLOK-KE-SLAG, DER RIN-GE VÅ-REN IND VED VİN-TEL
Ti-DE

Velkommen lærkelil (Ved lærkens komme)